

POËZIE



MARJOLEIN DEGENAAR

Grijze Adonis

*Jij, Adonis, moet jij mij vragen of ik de lente voel,
jij, in wiens voetspoor de bloemen ontluiken,
jij, die de vogels doet fluiten, verblijd door je komst?*

*Mij, Aphrodite, wier bloedend hart de witte rozen roze kleurde,
mij, wier tranen in anemonen veranderden zodra ze de aard raakten,
mij, die door heftig schreien waternimfen trok?*

*Ja, ik, ik ben ermee doordesemd,
maar jij, voel jij de lente,
in jouw Elysium, of hier, bij mij?*

