

# POËZIE

MARJOLEIN DEGENAAR  
& BERT OSNABRUG

## *Lentelied*

*Alsof de ark van Noach net gestrand is,  
alle vogels opgelaten, twee aan twee,  
tortelduifjes, kauftjes, een stel eksters,  
gaaien ook en zelfs een roodborstpaar.*

*Opgetogen vliegen ze in 't hemels ruim,  
de pennen uitgewaaierd, wuivend in het blauw,  
als jonge wilde golven kopje buitlend alom,  
onstuimig wiekend boven vruchtbaar land.*

*Later, in de kruinen, fluiten zij verrukt hun liefdeslied,  
jubelend en juichend, dronken van de lentelucht,  
baltsen driftig in het gras, dansend, springend,  
de wulpsen snavels trillend van het zinderend genot.*

*Plots verzadigd wijken zij naar 't zweem van groen  
– onthuikend blad van berk en meidoornstruik –  
zich verschuilend achter sluiers rosse kerspruimbloesem,  
gedreven wiegjes wevend voor hun kroost.*

