

# POËZIE

BERT OSNABRUG



## Hanengekraai

Toen mijn haantjes krieltjes waren  
kraaiden zij voor dag en dauw.

Nu fladderend in hun puberjaren  
ontwaken zij in 't middagblauw.

MARJOLEIN DEGENAAR