



POËZIE

GARUM

*Een kostelijk goedje,
goud als oude honingwijn,
de fijnste soorten peperduur
– voor de allerrijksten –
het bruinig droesem voor het plebs.*

*Meest geliefd het garum sociorum,
gebrouwen in stinkende fabriekjes
aan de kust van Baetica,
voor in stoospotten, soepen,
ovenshotels en desserts.*

*Voor de Romeinse tong geofferd,
scholen makrelen, ansjovissen,
sprotjes, zilverflankige sardienen,
harders en tonijnen die in de
warme Mare Nostrum wilden paren.*

*Opengesneden, het vlees gepekeld,
kieuwen, ingewanden, bloed,
in bakken en kruiken
in de brandend hete zon gezet
om langzaam te vergisten.*

*De metamorfose voltooid,
het amberkleurig sap
in het hele Rijk verhandeld,
van Lusitania en Pompeï
tot Lixus en Noviomagus aan toe.*

Illustratie: Denn. Reinds – tekst: Marjolein Degenaar

Voor recepten leze men: Apicius, *De re coquinaria*.

Illustratie: pen en inkt, oorspronkelijk formaat 22 x 18 cm – © Denn. Reinds 2016