

## Darwinvinken

Vorige maand was ik bij de festiviteiten rondom het 150-jarig bestaan van het Department of Zoology in Cambridge. Ik deed onder andere mee aan een rondleiding in het depot van het Museum of Zoology, met interessante stukken zoals een doos met darwinvinken, verzameld tijdens Darwins reis met de Beagle door kapiteins-assistent Harry Fuller.

Ik stuurde een foto van de darwinvinken naar biologiedocente Marjolein Degenaar en die maakte er bijgevoegd gedicht over. Een (met haar) bevriende tekenaar, die zich Denn. Reinds noemt, maakte er vervolgens een pentekening bij.

*Johan Bolhuis, hoogleraar cognitieve neurobiologie, Universiteit Utrecht*



### *Darwinvinken in een doosje*

met z'n zevenen in een doosje  
de katoenen oogjes dicht  
hun snavels gesloten  
geen glans meer, geen zang

het sobere verenkleed gestreken  
de pootjes bijeengebonden  
hun namen handgeschreven  
op kartonnen zerken

nog warm zochten ze bessen  
zaden, peuterden met stokjes  
smulden van cactusbloemen  
slurpten gentenbloed

vervlogen tijden – ze werden neergeschoten  
leeggehaald, weer opgevuld, en dichtgenaaid  
in een pervers rechthoekig nest gelegd  
op een lakentje van sneeuw wit knisperpapier

stijve relikwieën van een gekanteld mensbeeld  
opgeborgen in antiekhouten kasten  
– de koude lucht in kamfer gedrenkt

*Marjolein Degenaar*