



Vrouwen aan de macht!

Jij, Melissa, gewapende vrouw, verwierf de macht :
toen je als eerste tutend uit je wassen wiegje liep,
waardoor de andere jonge moertjes het kwaken restte
en in hun dop bleven om vechtpartijen te voorkomen.

Jij werd met alle egards behandeld, klein als je was
met koninginnengelei gevoed, door een hofstaat omringd,
gelikt en gewassen, door nijvere werksters bijgestaan,
gehoorzaam, opofferingsgezind en strijdlustig als ze waren.

Ze bouwden raten, poetsten, voedden het broed,
duwden stuifmeel aan, sloegen nectar op,
verzegelden de cellen, ventileerden het paleis
en waakten bij de poort om indringers te weren.
Bevorderd tot de buitendienst vloegen je helpsters
af en aan naar heerlijk geurende drachtrijke plekken
met tijm, lavendel, viooltjes, brem en rozemarijn
om nectar uit de schoot van de kelken te puren.

Onder jouw bewind werd het geneeskrachtige goud gemaakt,
het hemels geschenk uit de lucht, vloeibaar en glanzend, geëerd
door de mensen – Pythagoras zou er zijn ouderdom aan danken,
Plato en de Heilige Ambrosius hun welsprekendheid.

Eenmaal bronstig verliet je op een warme windstille dag
het nest om op bruidsvlucht te gaan, hoog boven de bomen,
en met dwingende geuren zwarte wolken bewonderaars aan te lokken,
mannetjes van vreemde volken, als een komeet achter elkaar slierend.

Jij, vrijgevochten vliesvleugelige vorstin, verleidde talloze vrijers
je te bestijgen, na ze het achtergebleven bevruchtingsteken van hun voorganger
uit je zinderende lijf te hebben laten verwijderen om met je te kunnen paren,
en liet ze koelbloedig na de kleine ook roemloos de grote dood sterven.

Met het laatste lid nog in je schede ben je teruggekeerd naar 't honk
– een vermolmd boom, puimsteengat, korf van repen schors of wilgentenen –
vulde je legio cellen met eitjes om het voortbestaan van je volk te verzekeren,
zonder generatio spontanea, en regeerde je tot je net als alle andere staatshoofden
door wanprestatie, ouderdom, wraak of verraad van de troon werd gestoten
en een zuster, dochter of soortgenote van een naburige zwerm, de macht overnam.

Tekst: Marjolein Degenaar
Illustratie: Denn. Reinds