



Foto: FaceMePLS / Wikimedia Commons (CC 2.0)

Ode aan verborgen parel: de Ibisbrug

Een paar kranten geleden plaatsten we op deze plek het pleidooi van Midio10Fotografie dat de Hef toch echt dé brug van Rotterdam is. Deze week krijgt de discussie een vervolg met de reactie die Marjolein Degenaar ons stuurde: De Ibisbrug.

ROTTERDAM - "Terug van vakantie las ik in De Havenloods van 14 augustus jl. een pleidooi voor de Hef als prachtigste brug van Rotterdam. Ik zou echter graag de wonderschone en bescheiden Ibisbrug als nieuw icoon voor Rotterdam willen voordragen!", schrijft Marjolein.

De Ibisbrug, verstopt achter de Red Apple, hoort niet bij de skyline van Rotterdam en is daarom misschien een beetje een vergeten brug, maar daar wordt hij niet minder mooi van!

Marjolein vond hem zelfs zo mooi dat ze er een ode aan wil brengen in de vorm van een gedicht. Bij deze:

Ibis
och, wat sta je toch weer mooi
te wezen
met je licht gebogen rug

zo bescheiden in de schaduw
van een boom
verscholen tussen het steen

verdwaald tussen hoekige
gevaartes
sierlijk als een druivenrank

ik berijd je
streel je huid

je zwart zo zacht
je ziel zo zuiver

wonderschoon wezen
ik heb je lief