

doosjes vol lief en leed

toen ik klein was
maakte ik ladekastjes
van lege luciferdoosjes

ik lijmde twee stapeltjes
van drie tegen elkaar en plakte
er gekleurd papier omheen

daarna versierde ik het vel
en naaide geduldig kraaltjes
aan de voorkant vast

de bakjes vulde ik met schelpen,
geheime briefjes, punaises,
kiezels en kroontjespennen

het was aardig om te zien

als ik later buiten speelde
en flatgebouwen zag
dacht ik aan mijn doosjes

ik groeide dan tot een almachtig
wezen dat van bovenaf
de schuifjes opentrok

tot mijn schrik
zag ik hier en daar
ruziënde mensen zitten

ik durfde niet met hen te spelen
maar wilde ze wel verplaatsen
om hun ellende weg te nemen



tekst: Marjolein Degenaar
beeld: Denn. Reinds